

**KØBENHAVNS STIFTS  
KONVENT  
14.-16. JUNI 2021  
RIGTIGE MENNESKER.  
OM LØGN, SANDHED OG ET  
SAMFUND I FORANDRING.**

TILMELDING INDEN  
1. JUNI 2021  
TIL MOES@KM.DK



Mandag kl. 15.15



Tirsdag kl. 11.00



Tirsdag kl. 22.00

Et på mange måder uforglemmeligt år har bragt os ind i det nye årti. Her blæser forandringens vinde og såvel tradition og fornyelse hvirvles op. Hvad er løgn? Hvad er sandhed? Hvem er offer og hvem er gerningsmand? Hvem er vi – og er præsten et rigtigt menneske?

Disse spørgsmål kan blandt andet besvares gennem samtaler med historikeren og forfatteren Henrik Skov Kristensen, teologerne Petri Merenlahti, Clement Stephen Dachet, Hanne Marie Laursuläiel Frostlid og Rajah Scheppers. Filosofen Hannah Arendt har mere end nogen anden formået at demaskere totaliteten og hendes tanker om menneskets vilkår og ansvar er stadig relevante, men kan vi genkende det totalitære, når det antager nye skikkelser? Og kan sandhedens øjeblik være lyden af kendte ord og toner i nye konstellationer?

Når vi flyttes flytter sandheden med. Eller gør den? Og kan den bære alt det vi ikke vil vide? Forfatteren Birgitte Kosovic´ tager os med ind i sin families dramatiske og hemmelighedsfulde historie, en historie fyldt med liv, død – og vrede.

På Stiftskurset i Hillerød vil forskellige stemmer forsøge at besvare de mange spørgsmål – og du får mulighed for selv at stille flere. Derudover får du indsigtfuld og forskningsbaseret viden om forebyggelse af stress og lejlighed til at gå ture, tale, spise og ikke mindst danse med dine mange kolleger. På kursets sidste aften er der som altid festmiddag, revy og musik.

Velkommen til Københavns Stiftskursus anno 2021

**KØBENHAVNS STIFTS  
KONVENT**  
**14.-16. JUNI 2021**  
RIGTIGE MENNESKER.  
OM LØGN, SANDHED OG ET  
SAMFUND I FORANDRING



Mandag kl. 15.00



kl. 15.15



kl. 19.30



Tirsdag kl. 9.15



kl. 12.30



## MANDAG 14. JUNI

**14.00** Ankomst

**15.00** Velkomst ved biskop **Peter Skov-Jakobsen**

**15.15 Henrik Skov Kristensen:** *Gerningsmænd og ofre*  
Historiker og forfatter Henrik Skov Kristensen er optaget af det tyske mindretal i Sønderjyllands vanskelige omgang med sin nazistiske fortid, og søger i bogen *Gerningsmænd og ofre* svar på, hvordan erindringer om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret har udviklet sig i mindretallet, og hvorfor den ofte har givet anledning til konflikt med den danske flertalsbefolkning og internt i mindretallet.

Henrik Skov Kristensen er leder af Frøslevlejrens Museum og har skrevet flere bøger om besættelsestiden og perioden herefter.

**16.45** Refleksionsgrupper

**18.00** Middag

**19.30 Ann Falden, Martin Bennebo og Lars Obel:**

*Sandhedens øjeblik! Johannesåbenbaringen. Historiens ende, en dommedagsdrøm.*

Opførelse af et bibelsk lydlandskab, et univers af ord og lyd, hvor akustisk og elektronisk musik nutidiggør bibelteksterne fra den nye bibel 2020 temaer og tonearter, der brydes op, byttes rundt, genbruges og genkendes i nye konstellationer.

## TIRSDAG 15. JUNI

**9.00** Morgenandagt v. sognepræst **Jonas Lucas Christy**

**9.15 Helle Folden Dybdahl:** *Hvordan forstår vi og forebygger vi stress?*

I flere år har vi har opfattet stress som en sygdom, vi bliver ramt af, hvis vi arbejder for meget. Men hvis vi udelukkende ser stress som et overbelastningssyndrom der skyldes for meget arbejde og tror at sygemelding er den eneste løsning,

hvis man får stresssymptomer, overser vi, hvad der reelt skal til for at knække stresskurven.

Stressforebyggelse handler om omsorg for sig selv og hinanden på arbejdspladsen – men det handler i høj grad også om at skabe en hverdag og et arbejdsliv der balancerer på både kort og lang sigt.

Dybdahl er specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi. Har igennem flere år arbejdet som psykolog med fokus på forebyggelse og håndtering af stress og andre psykiske helbredsproblemer.

**10.30** *Walk and talk.* Tal med en ny kollega om forebyggelse af stress.

**11.00 Anne Marie Pahuus:** *Det totalitære teater og dets sans for brug af fiktion. Hannah Arendt mellem den utilgivelige ondskab og håbet for fremtiden.*

Hannah Arendt har bidraget med en natalitetstanke til filosofien, som også har stor relevans for teologien. Med natalitet beskriver hun det frit-fødende, som kan opstå mellem mennesker, der i en tillid til at nye begyndelser er mulige sætter hinanden fri af fortidens gerninger og fri til fremtiden og fællesskabet. Det sker tydeligst i tilgivelsen, som er en fremkaldelse af personen som mere end sin ugerning og dog som én der kan gøre, hvad vedkommende gør. Denne forening af accept og ansvarlighed er en politisk forvandling, som Arendt forestiller sig mulig trods de erfaringer med utilgivelig ondskab under Anden Verdenskrig, der danner baggrund for hele hendes forståelse af mennesket og for det politiske. Natalitetstanken og dens udfoldelse i hovedværket fra 1958 – *Menneskets vilkår* – er dette foredrags omdrejningspunkt.

Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan ved Aarhus Universitet. Forfatter til *Arendt* udgivet på forlaget Eksistensen.

**KØBENHAVNS STIFTS  
KONVENT  
14.-16. JUNI 2021  
RIGTIGE MENNESKER.  
OM LØGN, SANDHED OG ET  
SAMFUND I FORANDRING.**



Tirsdag kl. 15.30



kl. 21.00



kl. 22.00



Onsdag kl. 10.15

**ONSDAG 16. JUNI**

**12.00** Frokost

**13.30** *Hvem er vi – set udefra* (overskrift frem til kl. 15.00)

**13.30** **Clement Stephen Dachet**, Mission Afrika

**13.50** **Hanne Marie Laursuläiel Frostlid**, Sjømannsprest/  
Kapellan, Sjømannskirken Kong Haakons Kirke

**14.10** **Rajah Scheppers**, Sankt Petri kirke

**14.30** Samtale med de tre oplægsholdere

**15.00** Kaffe

**15.30** **Petri Merenlahti**: *A Smaller God*

Petri Merenlahti, advisor to the archbishop of Helsinki, takes an entertaining journey through biblical literature and returns with an original theology of imperfection. Looking at the Bible through the lenses of history, culture, literature, and psychology, he calls to let go of an idealized image of the Christian Scriptures and embrace their limited human nature instead.

This is vital, he argues, because false idealization and psychological splitting are major sources of religious fanaticism and violence. Merenlahti insists that we make a difference between the smaller God of human imagination and the transcendent God that should remain beyond it. We will then be rewarded with wisdom instead of fanaticism, mercy instead of moralism, and peace instead of hatred and guilt. Merenlahti has written a very useful book that will please, instruct, reassure, and counsel every preacher and person in the pew'.

**18.00** Festmiddag

**21.00** Revy

**22.00** Danseband *Me Jane*

... aftenen fortsætter.

**9.00** Gudstjeneste v. sognepræst **Julie Damlund**

**10.15** **Skønlitterær forfatter Birgithe Kosović**

*Det du ikke vil vide*

Med udgangspunkt i sin dokumentarroman, 'Det du ikke vil vide', fortæller Kosović sin personlige historie om at vokse op i en almindelig familie på Vestegnen med en dansk mor og en jugoslavisk far. Men familien har en hemmelighed, som hun en dag afslører. Det får hendes far til at bryde al kontakt. Hun har altid fornemmet, at et sådant sammenbrud kunne ske. Nu sætter hun sig for at undersøge hans vrede og forstå: Hvordan kunne de blive som døde for hinanden?

Det sender hende på opdagelse i historierne fra sin fars familie, der er fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået ihjel, og en af disse myrdede er hendes far opkaldt efter. Men også hendes mors familie har erfaringer med krigsrædsler - hvorfor blev de aldrig fortalt? Og hvad gør erfaringen med døds vold ved hende selv, da hun står som forfatter og en af de frie ords forfægttere, og terroren rammer Danmark?

'Det du ikke vil vide' er Kosović's danmarksbillede. Det handler om, hvad krig og politisk døds vold gør ved mennesker og samfund. Og hvordan man knytter sig til nogen, der bliver ved med at være vred.

**11.30** Afrunding

**12.00** Frokost

**Afgang**

**Adresse:**  
Grundtvigs Højskole  
Frederiksværksgade 147  
3400 Hillerød  
Tlf.: 48 26 87 00